

INTERVJU MED ANDREA SMEDBERG

Ordförande i Tamam RIKS 2017-2018

Hej Andrea! Du är ordförande för Tamam Riks, kan inte du berätta lite kort om ditt engagemang i Tamam? Hur blev du engagerad? Vad gör du inom Tamam?

Första gången jag stötte på Tamam var när jag för 3 år sedan sökte praktikplats. Tack vare google så hittade jag Tamam. Efter bara några få raders läsande kände jag direkt att detta var en organisation som jag ville få kontakt med och ha min praktik hos. Under samma höst hade jag min praktik i Stockholm. Dessvärre hade jag redan innan min praktik bestämt mig för att flytta till Spanien efter nyår och därav kände jag då att jag inte hade tiden som krävdes för att vara engagerad på distans i en organisation som Tamam. Förnuftet var starkare än viljan. Däremot tog det inte lång tid innan jag ångrade mig och såg att Tamam sökte ledamot till styrelsen. Hösten 2016 blev jag invald till riksstyrelsen och där har jag varit engagerad sedan dess, både som ledamot och som nu ordförande.

Just nu som sagt är jag ordförande i Tamams riksstyrelse. Det är ibland svårt att beskriva vad jag gör, då mina uppgifter är så oerhört varierande och formas utefter behov. Just nu när det nationella årsmötet börjar närma sig har jag fokus på att planera det och förbereda vissa dokument. Kontakt med våra anställda och andra ledamoter i styrelsen för att vi ska tillsammans arbeta mot målen som sätts upp utefter verksamhetsplanen. Jag kikar på olika projekt som Tamam eventuellt skulle kunna leda, fattar beslut. Ett långsiktigt tänkande är något som jag och vi andra i styrelsen arbetar med. Detta och mycket mer. Allt mitt arbete sker utefter Tamams vision, mission, policys och verksamhetsplan.

Vilket är ditt bästa minne från din tid i Tamam?

Mitt bästa minne... som alla brukar säga det är svårt för att det finns så många. Men ett av dem är från tiden jag var praktikant i Stockholm. Tillsammans med Tamam Stockholms aktivitetsgrupp skulle vi åka skridskor under en vinter som var ganska varm och med lite is. I Stockholm däremot anordnas varje år en liten mini-skridskobana på ett av torgen mitt i stan så vi tog oss dit. Från början var det endast 10 medlemmar från Tamam men gruppen växte och växte och tillslut så var vi lite mer än 30 stycken som åkte runt och runt på den lilla skridskobanan. Vi hade det så himla kul tillsammans! Därefter vet jag att flera av Tamamarna som var där den dagen har åkt skridskor flera gånger på den banan.

INTERVJU MED ANDREA SMEDBERG

Fortsättning bästa minne:

Ett annat fantastiskt minne är alla skratt och Ho Ha Hi från lägerhelgerna!

Varför tycker du att det är viktigt att Tamam finns som organisation?

Tamam är en så fin organisation, där glädje och vänskap syns och skapas bland oss alla. Det bästa med Tamam är att alla kan vara sig själva, att man kan säga sin åsikt eller fråga om man inte förstår eller undrar något. Det finns mycket saker jag inte kan och saker som jag i vissa sammanhang inte vågar fråga om, men i Tamam känner jag mig alltid välkommen att lära mig och välkommen att fråga. Tamam är en glädjeorganisation! Därför är Tamam viktig!

I år fyller vi 10 år - hur tycker du att vi ska fira det? Hur kommer Riksstyrelsen fira att vi fyller 10 år?

I år blir det kalasets år. Det ska firas! Hur det firas är valfritt så länge vi firar det. Bjud in på kalas. I Riksstyrelsen kommer det firas under våra visionshelger får jag hoppas, men inte minst under lägerhelgerna som vi nu är i gång med att planera. Nu tycker ju inte jag om tårta, annars kanske jag hade ätit en tårta i månaden för att fira så mycket det bara går.

Var önskar du att Tamam befinner sig om 10 år? Hur tror du att vi når dit?

Om 10 år kommer Tamam vara en organisation som fortfarande är lika aktiv i våra lokalföreningars städer och gärna i fler. Men framförallt vill jag och önskar jag att glädjen finns kvar och att vi alla delar den med varandra. Jag önskar, tror och hoppas att Tamam om 10 år har vuxit till en större organisation på det viset att vi finns på fler ställen runt om i Sverige och att vi är en organisation som har fler intäkter och inte är lika beroende av endast en intäkt. Hit kommer vi genom samarbete, genom ungas engagemang och genom att vi tror på oss själva. Vi kan så mycket mer tillsammans än vad vi tror.

Grattis till oss!