

NÄR TAMAM BLIR TAMAM

Historien om hur Tamam blir en egen organisation är framförallt baserad på intervjuer med bland annat Gustaf Sörnmo och Alice Sobel, styrelseprotokoll och gamla upplagor av Tamamposten.

Under 2008 hade det börjat bli tal om att Tamam skulle bli en egen organisation. Fram tills nu hade Tamam varit en fristående grupp inom Individuell Människohjälp (IM). Under våren 2008 anordnades en fotbollsturnering där alla deltagare fick skriva namnförslag på vad organisationen skulle heta. Förslaget Tamam var det som fick flest röster och är anledningen till att Tamam heter som det gör idag. Tamam betyder okej, bra eller perfekt på många olika språk såsom turkiska, arabiska och albanska, det är också ett ord som är lätt att säga oavsett vilket språk du talar.

I den första upplagan av Tamamposten 2008, efter att Tamam fått sitt namn men innan Tamam blivit en egen organisation står det att: "Volontärsamordnare på sociala avdelningen i IM i Lund föreslog Tamam en övergång till en lokalförening i februari månad. Enligt Samuelsson är Tamams verksamhet i princip en förening och en formell övergång skulle dessutom kunna innebära kommunala stöd. Tamams styrelse diskuterat frågan men är oense om den rätta vägen är en lokalförening under IM eller, i förlängningen, en egen förening."

Några månader senare när Tamam har sitt bildande årsmöte den 23 maj 2008 är styrelsen inte längre oense utan alla är överens om att Tamam borde satsa på att vara en egen organisation. Efter det bildande årsmötet firades det genom att alla som var med på årsmötet gick ut och åt ihop i Lund.

Direkt efter att Tamam blev en egen organisation växte Tamam betydligt från hur det sett ut innan det var en egen organisation. Tamamgrupper startades upp i Uppsala, Malmö, Göteborg och Burlöv. Det fanns också många idéer om att ha verksamheter och samarbeten utomlands och de mynnade ut i samarbeten med organisationer i Mexico, Paraguay, Albanien och Kirgizistan. Tamams samarbete såg olika ut i de olika länderna, i Mexico för exempel så var det Tamam som startade upp verksamhet där i princip från grunden, medan de andra mer handlade om samarbeten med befintliga organisationer. Volontärer åkte på utbyten till i princip alla de olika ländernas verksamheter och personer från styrelsen åkte även dit och utbildade frivilliga på plats.

NÄR TAMAM BLIR TAMAM

Under början av Tamam var alla idéer bra idéer och nyckelordet var experimentera. Ifall det fanns en idé på något så försökte man genomföra den och se hur det gick. Det fanns mycket kreativitet inom organisationen och många idéer på vad som kunde göras. Ibland fungerade idéerna och ibland inte, men viljan att försöka igen och på andra sätt ifall något inte fungerade var stark. De som var aktiva i styrelsen la ner mycket tid för att få Tamam att fungera, förutom dem var det också många aktiva volontärer som la ner många timmar för att få olika grupper att fungera och få deltagare till de olika grupperna.

Under 2010 började det pratas mer om att Tamam måste dokumentera vad som gjorts och göra budgetplaner och liknande för att få bättre koll på vad som skedde i organisationen. Det fanns de som var rädda för att om för mycket tid lades ner på att skapa dokument skulle den spontana, roliga delen av Tamam försvinna och det skulle göra att det blev svårt att starta upp nya grupper och vara kreativa. Idag har Tamam mer dokumentation och gör budget för året som kommer och liknande, men vi värnar fortfarande mycket om att det ska vara enkelt att starta nya grupper och spontana projekt. För den som vill starta upp någonting ska det vara enkelt och roligt.

Det är också under 2010 som Tamam började hyra Tamamhuset som på den tiden kallades för Slottet. Efter att Tamam blev en egen organisation kunde Tamam inte längre nyttja IM:s lokaler och under 2008 innebar det att Tamam var mycket hemma hos personer i styrelsen när det var möten och liknande. Under 2009 fick Tamam ett kontor på Venture Lab som var en bra möjlighet och hjälpte Tamam att utvecklas som organisation.

Det roligaste med Tamam under den här tiden enligt Gustaf Sörnmo var närheten till alla som var engagerade och delaktiga i Tamams aktiviteter och de vänskapsband hen fått via Tamam. Även hur mycket förtroende som fanns till alla som ville starta upp projekt och hur enkelt det var att starta upp en ny grupp var väldigt givande enligt Gustaf. Alice Sobel har sagt att det roligaste under den här tiden varit de olika läger som Tamam anordnat, dels årsmötes-helgerna men också Albanien-lägret som hon åkte på under en vecka som gjorde att de som följde med på de här resorna blev ett tajt gäng. Även att umgås med andra som är en del av Tamam tyckte Alice var väldigt roligt.

NÄR TAMAM BLIR TAMAM

Vi som idag är en del av Tamam vill ge ett varmt tack till alla som gjort Tamam möjligt! Vi vet att styrelsen på den tiden var väldigt engagerad och aktiv och att Tamam aldrig hade funnits utan er. Även alla efterkommande styrelsemedlemmar har varit otroligt viktiga för Tamam! Förutom styrelsen fanns det också många volontärer som med sin tid och engagemang gjorde Tamam möjligt, både då och nu! Och sist, men absolut inte minst alla deltagare som kom och fick nya vänner, läste läxor och spelade fotboll och andra aktiviteter ihop. Deltagarna är ju de absolut viktigaste i Tamam och har alltid varit de viktigaste.

För att nämna några viktiga personer så kommer här ett extra tack till Tamams första styrelse.

Tamams första styrelse bestod av:

Philip Sandberg, Ordförande
Gustaf Sörnmo, Vice Ordförande
Andreas Ragnarsson, Kassör
Erik Abrahamsson, Sekreterare
Souicance Eqdam Rashti, Ledamot
Kerstin Jurlander, Suppleant
Lisa Wieslander, Suppleant

Tamams första valberedning bestod av:

Alice Sobel
Katarina Jeraeus
Ehab Zahroun