

Återträff – Tamam 10 år!

Text av Alice Sobel som började engagera sig i Tamam 2007:

När jag såg att Tamam fyllde 10 år blev jag nostalgisk, och tänkte: undra vad alla gamla Tamam:are gör nu för tiden? Så jag och Katarina, som också var aktiv ca 2008, bjöd in en massa folk från den tiden och hade re-union. Det självklara valet av lokal blev Tamam-huset. Vissa hade inte sett det (vi fick det 2010), andra kände att det var som att föras tillbaka åtta år i tiden. Fixa mat tillsammans, diska tillsammans, slänga sopor tillsammans...



Andreas, Katarina, Philip, 2018

Tamam
10 ÅR

Hälften av alla som var med på den första mini-bussresan kom:



Philip, Katarina, Kerstin, Erik, Erik, Fredrik, Andreas, Gustaf, 2008

Vi satt ute och åt från knytis-buffén som vi ordnat...



Katarina, Philip, Cecilia, Andreas, Petter, Alma, Kerstin, Kerstins barn (Idun) 2018

Vi pratade gamla minnen och vad kul det är att Tamam fortfarande sig ganska likt, trots att alla vi har slutat. Vi är så glada att Internationen lever kvar, att det numera är tradition att Tamam har ett nationellt läger per termin, samt att Tamam öppnar på helt nya ställen, som Tranås. Vi pratade också om vecko-lägret för albanska barn som Alma och några till studenter från Tirana startade upp, som nu drivs av ungdomar i byn. När jag åkte ner som volontär 2012 var Cimi camp-leader:



Alice, Cimi, 2012

... och vi lärde barnen spela kubb!



Så självklart skulle vi spela kubb på re-union:



Eriks barn (Stellan och Folke), Philip och Almas barn (Wilma), Cimi, 2018.

Stellan tog en gruppbild på alla som kom på re-union:



Katarina, Kerstin, Erik, Folke, Petter, Wilma, Alma, Philip, Julia, Alice, Cimi, Andreas, Cecilia

Vi skålade i alkoholfritt bubbel och jag framförde en liten cover på Mamma-mia:

*Tamammia! Here I go again
Tamam, how can I resist you?
Tamammia, does it show again?
Tamam, just how much I've missed you
Looking at pictures of us
going on trip by buss
Why, why, did I ever let you go?
Tamammia, now I really know:
Tamam, I could never let you go!*

Sedan började det droppa från himlen, och vi gick in.



Andreas, Philip, Philips barn (Julia), Cimi, 2018

Tamam
10 ÅR

Vissa foton från vår tid hänger fortfarande kvar på väggarna!
Barnen bidrog med sin egen bild på den stora Tamam-
whiteboarden:



Kerstin, Julia, Stellan, Folke, 2018

Tack så mycket för att ni fortfarande håller Tamam-andan levande och gör en massa bra, Tamam:iga saker! Om ni vill höra gamla Tamam-historier från förr är det bara att höra av sig till någon av oss gamlingar, eller läsa intervjuerna som gjorts på <http://tamam.se/om/tamam-10-ar>.

Många kramar!

Alice Sobel

*volontär 2007-2008 + 2010-2014 (läxhjälp, aktivitetsgrupp,
Lundastyrelsen, Riksstyrelsen, läger m.m.)
anställd som organisationsutvecklare 2012-2014*

Tamam
10 ÅR